

# EN DAARMEE **BOSTA!**

## IN GOEDE EN KWADE DAGEN





SWERTS & VANAS • TOM BOUDEN

# EN DAARMEE **BUSTA!**

IN GOEDE EN KWADE DAGEN



Scenario: TOM BOUDEN  
Tekeningen: SWERTS & VANAS



Standaard Uitgeverij



### **JOOST**

Zoon van Bert. Hij is niet lelijk, niet knap, studeert goed en neemt weinig risico's. Samen met Kathy en Stijn vormt hij een hechte vriendengroep die niemand kan verbreken.



### **LAURA**

Laura is een 'no-nonsense'-type. Ze is een spring-in't-veld die regelmatig letterlijk binnenvalt in de keldergarage. Samen, met haar kleurrijke outfits en rake opmerkingen maakt dat van haar de Pippi Langkous onder de vrienden.



### **STIJN**

Sympathieke buurjongen van Joost. Niet hip, niet cool en absoluut niet groovy, maar wel zeer slim. Hij is heimelijk verliefd op Kathy, maar geen haar op zijn hoofd dat er aan denkt om zijn kans te wagen.



### **RUBEN**

De etterige oudere broer van Joost. Hij laat geen enkele kans liggen om zijn broer te pesten. Hij denkt van zichzelf dat hij de droom van elke vrouw is.



### **BERT**

De vader van Joost en Ruben. Jong getrouwd, jong gescheiden. Een eeuwige optimist. Hij laat soms wat over zich heen lopen en de jongens komen makkelijk met veel weg, tot Patsy in hun leven komt. Bert is smoorverliefd op Patsy.



### **PATSY**

Moeder van Isa. Ze is presentatrice bij LTV, maar haar grote droom is presentatrice worden bij de openbare omroep. Ze is gek op Bert, haar Petoetje.



### **ISA**

Dochter van Patsy. Tegengesteld aan Joost. Ze is impulsief, gevat en een doener. Ze is aantrekkelijk en valt op oudere jongens.





Zoals zo vaak zit de bende in de kelder...

Dit kruiswoordraadsel is veel te moeilijk!

?

Laat me eens kijken?  
2 horizontaal: een ding.  
3 verticaal: iets wat je kan zeggen.  
7 horizontaal: geografische naam...

Hmm, inderdaad niet gemakkelijk.

Ha, hier zitten jullie.

Kennen jullie die mop van de banaan?

Nee.

Wat is geel, krom en lang?

Een banaan?

Zie je wel dat je hem kent!

???

Ruben, nu je hier bent, kan je iets nuttigs doen.

O ja, wat?

Weggaan!

WAT?!











En dus zouden we eindelijk een echt gezin worden! Patsy wordt mijn stiefmoeder en Isa mijn stiefzus.

Helaas blijft de Pinda mijn broer.

Patsy zou Patsy niet zijn als ze niet meteen begon met de huwelijksplanning. Ze wilde zo vlug mogelijk trouwen.

Wat ben je aan het doen?

Ik schrijf de uitnodigingen.

Zo veel?

Ik moet al mijn collega's uitnodigen. Dat hoort zo. BV's nodigen altijd elkaar uit.

Hoeveel zal dat kosten?

Bert, je gaat toch niet bekknibbelen op de mooiste dag van mijn leven?!

Nee, nee, natuurlijk niet. Ik zou niet durven. ...

Maar een échte beroemdheid trouwt natuurlijk weg van alle drukte, in de beslotenheid van een kleine kring vrienden en familieleden.

Hmm... je hebt gelijk. Ik kan daar moeilijk voor onderdoen.

**DRIING**  
?

Ha, de postbode met de bruidsmagazines die ik heb besteld.

En een pakket.

Een pak uit Zuid-Amerika. Wat zou daarin zitten?















Die avond bleef nonkel Dirk eten. Het werd supergezellig. Een week verstreek. Het huwelijk zal binnen een paar dagen plaatsvinden.



Eindelijk thuis.



Gelukkig is het maar één keer per jaar oudercontact.



PSSST!



Meneer Vandenbroeck?



Wie bent u?

Dat is niet belangrijk.



Geen kik meer, of je gaat eraan!



... !!!!



Vooruit, de koffer in!



















Moeder!?

Dag Patsy!



Wat kom jij hier doen?

Je hebt me toch een uitnodiging voor je huwelijk gestuurd. Ik ben daarvoor speciaal uit Ecuador teruggekomen.



Je trouwt dus opnieuw? Ik dacht dat je leerde uit je fouten.



Maar ik ben blij dat je ecologisch bewust trouwt. Een gescheiden man huwen is toch een vorm van recyclage.



Ons huwelijk zal een sprookje zijn.

Hoezo, met vervloeking, wolven die je willen opeten en mannen die je hart willen uitsnijden??



Nee, we gaan nog lang en voorspoedig leven.

Dat is prima, maar moet dat echt met elkaar?



Mall! Ons huwelijk zal een gelukkig huwelijk zijn!

Huwelijken zijn altijd gelukkig. Het is het samenleven achteraf dat alle problemen veroorzaakt.



Is het daarom dat jij vroeger nooit thuis was?

Ja, en ook omdat ik thuis onmogelijk een andere man dan je vader kon ontmoeten.



Ha, wie hebben we...













En zo bracht iedereen de dag voor het huwelijk misselijk, mottig, onwel, ziek en beroerd door.

Vandaag is het dan eindelijk de huwelijksdag van Patsy en mijn vader.









Wat later...

**SCHATZI! WE HEBBEN EEN PROBLEEM!!**



Wat scheelt er?

Mijn kostuum past niet!



Euh... misschien is dat omdat je je jas als broek aanhebt, en je armen in je broekspijpen zitten.



Oei, dat is van de zenuwen...



En, zijn de trouwers al klaar?

Ik denk dat ik ze hoor komen.



**OOH!**

**AAAAH!**



Je ziet er fantastisch uit, ma!  
Net een prinses!

Dank je. Ik moet mijn schoenen nog aantrekken.



O nee, zeg dat het niet waar is?!

**HAHAHA!**



Je had je gezicht moeten zien!  
Je jurk is helemaal niet gescheurd! Dat was ik. Haha!

Dat was hilarisch.















Oef! Het stadhuis, we zijn er.



Pfft!

Pfft!

Mijn kapsel is helemaal verpest! Wat een ramp.



Zelfs al zou je even kaal zijn als een naaktslak, dan nog zou ik je even graag zien, Schatzi.

Dat is een magere troost.



Gelukkig heb je me overgehaald om ons huwelijk in beperkte kring te vieren.



Nu zijn er hier tenminste geen persfotografen aanwezig!

De schepen is klaar voor jullie.



?



En dus...

Patsy Roberta Carlisse, neem jij Bert Alois Vandebroeck tot man?

Ja.

En Bert Alois Vandebroeck, neem jij Patsy Roberta Carlisse tot vrouw?

Ja.



Dan verklaar ik jullie nu man en vrouw!



En denk eraan: een goed huwelijk duurt eeuwig, een slecht huwelijk lijkt eeuwig te duren.













Ik wil een goede indruk op hem maken. Ik wil dat je er onberispelijk uitziet. Ik wil niet dat je me belachelijk maakt.



Oeil!

Wat?



Ik moet dringend naar het toilet!



Oef... dat is beter...



Het zijn de zenuwen, zeker?



Vlug terug naar mijn baas!



Euh, ma...

Ha, Isa, voel jij ook hoe geweldig de sfeer is? Iedereen lacht!



Euh, misschien is dat omdat zwzwzwzw...

WAT??!



Ik leer je hier van een hele andere kant kennen, Patsy! HAHA.



Oei, Bert, er zit hier een draadje los.































(\*) Zie albums 1-5



(NOG NIET ECHT)  
HET EINDE



© FOTO: PHILIP DEPREEZ



# EN DAARMEE **BOSTA!**

**REEDS VERSCHENEN:**



**IN VOORBEREIDING:**  
**10. DE HITPIKKERS**

Consumentenadviesprijs: € 4,99

ISBN 978 90 02 22906 0



9 789002 229060

Voor meer info: [www.standaarduitgeverij.be](http://www.standaarduitgeverij.be)